

KAMP 2019 CIRCUS!!!

(voor mini's tot en met rakwi)



Welkom in het mooiste en grootste circuit van het land: Chirocircuit Hei!

Eindelijk is het weer zover! De zeven meest fantastische dagen van de zomer staan bijna voor de deur: nog enkele nachtjes slapen en we vertrekken weer op toer voor een fantastisch CHIROcircuit!

Dit jaar maken we er een opwindende tijd van. Van 18 tot 24 juli laten we alledaagse wereld voor wat het is en trekken we verder met onze circuitanten om spectaculaire shows te gaan geven.

Verder in dit boekje vind je alle praktische informatie! Er volgt een overzicht van de dagindeling, de activiteiten, en praktische info over het vertrek en de aankomst van onze kleine artiestjes en over wat er nu allemaal weer wel of niet in de valies moet/mag in zo'n circuitant. Op het einde vind je een tekstje van jouw leiding om al een tipje van de sluier op te lichten!

Hoe ziet zo'n dag van een echte circusartiest eruit?

Goedemorgen!

De dag begint om 7u30: dan worden we uit onze dromen gewekt door de clowns van dienst! Een beetje ochtendgymnastiek, een washand door ons gezicht, het chirouniform aan en om 8u komen we allemaal samen in de opening! Vooraleer we aan een zalig ontbijt beginnen, zingen we eerst nog een liedje. Na het ontbijt staan sommige groepen in voor de afwas, het terrein of de patattenjas. Deze klusjes worden echter snel goedge maakt door al die fantastische spelen nadien!

Goedemiddag!

Na een voormiddag ravotten schuiven we om 12u opnieuw aan tafel en genieten we van een heerlijke maaltijd, bereid door de kokskes, die we mee naar deze fantastische plaats hebben genomen. Als we onze buikjes

rond gegeten hebben, keren we voor een uurtje terug naar ons bed om even te bekomen en terug energie op te doen voor een namiddag vol plezier en circusactjes!

Goedeavond!

Om 17u werken we nog een kleine maaltijd naar binnen, nadien spelen we nog eventjes verder tot het tijd is voor de **avond opening van 20u**. Hierbij worden alle olifanten, artiesten en zelfs de directeur van het grote circus verwacht en ziet iedereen er op z'n best uit. Iedereen verenigt zich op het plein voor een spetterend spektakel over het reilen en zeilen van onze circusartiesten en zingen we ons kamplied! Daarna schuiven we aan tafel voor de laatste maaltijd van de dag: PAP!

Goedenacht!

Om 21u is het tijd voor onze kleinsten om naar dromenland te vertrekken, na een dikke nachtzoen van de leiding! Om 21u30 zijn ook de rakwi's moegespeeld. Dan wordt het muis, muisstil. De leiding houdt een oogje in het zeil zodat geen enkele droom verstoord wordt.

Voor de mama's, papa's, tantes, nonkels, oma's, opa's, vriendjes, vriendinnetjes en burens

Zelfs in het Chiro circus horen wij af en toe iets van het thuisfront en al onze circusvriendjes houden van post, heel veel post! Aarzel daarom niet om een briefje of postpakket (geen snoep) te sturen naar:

CHIRO BERLAAR HEIKANT

NAAM VAN HET KIND

AFDELING VAN HET KIND

KAPELAAN P. P. RUBENSSTEEG 1A

3400 LANDEN

We organiseren ook dit jaar **GEEN** bezoekdag, dus we stellen het op prijs als jullie ons niet komen opzoeken, ook niet als je héél toevallig in de buurt bent.

In noodgevallen (en enkel en alleen in noodgevallen) kan je ons bereiken op de volgende nummers:

Leiding: Lauranne Ranne Wuyts - 0495/89.87.34

Leiding: Thom Haas De Meutter - 0470/96.57.98

Kampplaats: Bert Van Hove - 0476/42 04 78

Onze computerhelden gaan er ook dit jaar voor zorgen dat we zelfs in de verste delen van het land een internetsite hebben, waarop we dagelijks foto's zullen posten! Surf naar: <http://www.chiroheikant.be/kamp> !

WieWatWaarWanneer?

Vertrek :

We vertrekken **18 juli** van *mini* tot en met *rakwi* met de trein! We verwachten alle ouders **om 10u30** Aan het **Station van Heist-op-den-Berg**. Dus gelieve allemaal daar te verzamelen en misschien te carpoolen zodat we zeker op tijd kunnen vertrekken.

Aankomst:

Op **24 juli** komen *mini*, *maxi*, *rakkers*, *kwiks*, met de trein terug.

Bagage:

Op volgende pagina vind je terug wat er allemaal mee moet in de valies en wat je beter **MOET** thuislaten. Vanwege de beperkte plaats in onze circuswagen, vragen wij om **MAXIMUM twee zakken** mee te nemen: een valies en een sportzak/trekzak; immers, naast de valiezen zouden we graag een berg spelmateriaal willen meenemen!

Hang zeker ook een naamkaartje aan je valies of sportzak, zodat je niet een heel bos moet doorkruisen om je verse onderbroeken terug te vinden! Al de valiezen worden op **dinsdag 16 juli om 18u** verwacht op de jongenschiro! De aspiranten worden om **17u30** verwacht om de camion mee te helpen inladen!

Op **woensdag 24 juli** tussen 18u-19u kan je de valiezen komen afhalen aan de jongenschiro. Aspiranten worden om verwacht om **17u** om de camion mee uit te laden.

Checklist

- ⊗ **Uniform:** verplicht vanaf RAKWI
- ⊗ **Verkleedkledij** in het thema Circus, laat je maar volledig gaan!
- ⊗ **Speelkledij:** kleren die vuil mogen worden, zoals shirts, shorts...
- ⊗ **Warme kledij:** lange broek, trui, dikke sokken...
- ⊗ **Voldoende ondergoed**
- ⊗ **Voldoende sokken**
- ⊗ **Toiletzak** met zeep, tandenborstel, tandpasta, shampoo, kam, oorstokjes, spiegelkje, bekertje, eventueel scheergerief...
- ⊗ **Handdoeken en washandjes**
- ⊗ **Regenkledij**
- ⊗ **Schoenen:** schoenen waarmee geravot kan worden, stevige stap schoenen, schoenen die nat mogen worden, laarzen, tiejensletse...
- ⊗ **Pyjama**
- ⊗ **Slaapzak**
- ⊗ **Luchtmatras of veldbed**
- ⊗ **Kussen**
- ⊗ **Knuffel**
- ⊗ **Linnen zak** voor de vuile was
- ⊗ **Zaklamp**
- ⊗ **Zongerief:** zonnebrandolie, zonnebril, pet, aftersun...

- ⊗ *Zwemgerief*: zwembroek, bikini/badpak, zwembril, zwembandjes, handdoek
- ⊗ *Enkele plastic zakken*: altijd handig om bv vuile schoenen in te stoppen
- ⊗ *Veiligheidsspelden en wasspelden*
- ⊗ *Zakdoeken*
- ⊗ *Briefpapier en omslagen*: postzegels en kaartjes zijn op kamp te verkrijgen
- ⊗ *Patattenschiller*: vanaf rakwí
- ⊗ *Rugzakje* voor de heenreis en voor op dagtocht: een kleine rugzak volstaat!
- ⊗ *Drinkbus*: handig voor dagtocht
- ⊗ *Zakgeld*: dit hoeft niet veel te zijn, informeer zeker eens bij de leiding.
- ⊗ *Eventueel medicatie*: breng de leiding hiervan op de hoogte!
- ⊗ **JE GOED HUMEUR!!**

TIPS

- 1) Voorzie je kleding van genoeg merktekens, zodat je weet wat van jou is (en je dus niet met een lege valies naar huis gaat)
- 2) Voor mini's en maxi's: steek de kledij per dag in een zakje en nummer de zakjes, zodat de leiding iets meer controle heeft over de garderobe van onze kleinsten.

Waar kan je op kamp niets mee aanvangen en wat laat je dus maar beter thuis?

- ⊗ GSM (zie *)

- ⊗ *snoep*
- ⊗ *Rookgerei (ook vapors)*
- ⊗ *Alcoholische dranken*
- ⊗ *MP3/Ipod/Tablet,...*
- ⊗ *Gameboy/Nintendo,...*
- ⊗ *JE SLECHT HUMEUR!*

De leiding heeft er alvast zin in!!!

Beste acrobaten,

We zijn opzoek naar veel talent,
kom jij dit tonen in onze circustent?

Ben je een clown, acrobaat, vuurspuwer of zangeres?
Of liever dierentemmer of koorddanseres?

Iedereen is welkom op ons circuskamp,
Oefen je truckje anders wordt de show een ramp

Maak je klaar voor zeven onvergetelijke dagen,
We zullen ons zeker aan het blijft chiro een fantastisch avontuur wagen!

Veel succes, wij hebben er zin in!

Jullie vijf circusdirecteurs

Lenige Leni, Lollige Luca, Beestige Borbe, Magische Marie & Nachtegaal Noa

Extra mee te nemen:

- Witte T-shirt (komt niet wit terug)
- Gala-outfit (kan vuil worden, het blijft chiro)
- Goed humeur 😊



De grote circus woordzoeker

Naam _____

Datum _____

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

H	J	D	K	L	E	E	U	W	E	N	T	E	M	M	E	R	P
R	J	G	N	Z	T	M	O	K	N	I	P	U	B	L	L	Z	O
T	K	E	E	B	R	U	X	L	B	O	V	L	A	N	D	E	N
Y	E	S	R	J	A	I	O	D	N	W	O	L	C	Y	G	F	I
U	I	V	E	X	P	H	A	C	R	O	B	A	A	T	G	T	J
I	L	O	L	T	E	T	A	L	E	N	T	H	I	O	D	R	Z
Y	B	L	G	H	Z	Y	C	S	V	S	Q	X	A	N	N	I	R
J	U	I	N	Y	E	L	C	U	I	L	K	I	N	I	M	B	P
S	P	F	O	F	C	S	U	A	L	P	P	A	A	V	E	U	X
B	C	A	J	J	G	R	L	B	V	N	F	W	X	I	G	N	I
C	K	N	J	P	S	X	U	Y	C	Z	X	L	G	B	H	E	I
U	X	T	P	P	V	M	Q	T	W	T	C	A	G	Q	O	U	Z
D	W	F	U	F	W	W	Q	N	Y	N	M	I	Z	P	T	I	S
D	X	W	H	L	B	I	V	N	D	J	W	O	D	J	L	V	V
T	E	D	Y	D	Y	A	O	R	I	H	C	F	N	F	A	L	P
R	E	L	E	I	W	N	E	E	Q	C	S	X	N	L	S	V	E
U	R	A	K	T	N	E	T	R	M	H	J	B	B	D	V	H	W
J	R	U	E	T	C	E	R	I	D	N	S	V	C	U	W	Z	R

- ACROBAAT
- CLOWN
- INKOM
- LEEUWENTEMMER
- OLIFANT
- TALENT
- TRIBUNE
- APPLAUS
- DIRECTEUR
- JONGLEREN
- MAGIE
- PUBLIEK
- TENT
- VUURSPUWER
- CHIRO
- EENWIELER
- LANDEN
- MINI
- SALTO
- TRAPEZE

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Maxi-meisjes

Op een zonnige lentedag zat Maya na te denken, ze was net gestopt met studeren en koos ervoor een nieuw avontuur te beginnen. Dit wilde ze natuurlijk niet alleen doen dus belde ze haar twee beste vriendinnen, Ella en Louise. Louise en Ella waren meteen enthousiast, maar wat voor avontuur zouden ze kunnen beginnen?? Na lang nadenken riep Ella opeens: 'Ik weet het, we doen een zwembad open!'. Maar Louise was hier niet echt voor te vinden. Ze vond het niet spectaculair genoeg. Dan riep Maya plots: 'We kunnen een cinema open doen!'. Alweer vond Louise het niet cool genoeg. Na drie dagen onafgebroken nadenken kwam het reuze idee: 'WE BEGINNEN EEN CIRCUS!' schreeuwden ze in koor. De vraag was nu, hoe pakken we dit aan?

De 3 meisjes besloten dat ze het circus gingen leiden, nu nog een paar acts. De meiden gingen op pad en kwamen Elien, Anna en Lisa tegen. Lisa zat zo hoog in een boom dat je ze bijna niet meer zag en Elien deed samen met Anna trucjes op de grond zoals radslag, flik, salto. Het was ongelooflijk!! Ze moesten absoluut in het circus. De drie turnsters waren super enthousiast en gingen meteen mee. Zo hadden Maya, Louise en Ella hun eerste act.

Even later zagen ze in de verte 2 paarden aankomen. Op het ene paard zat paardenfluisteraar Jorum en op het andere haar rechterhand Emma. Ella, Louise en Maya moesten niet lang nadenken, Jorum en Emma paste perfect bij het circus. Ze besloten om verder op pad te gaan want met twee acts begin je natuurlijk geen show. Ze moesten niet ver stappen of ze zagen al drie meisjes dansen voor hun leven. Ella (klein), Louise (klein), Lotte en Elouise danste de pannen van het dak. Al snel kozen ze ervoor om mee te gaan.

Uit het niets zag de bende een auto zweven, of wacht... zagen ze nu het sterkste meisjes van de wereld. Liza nam de auto vast en hief hem op, zo spectaculair! Liza kon niet wachten om haar kracht te laten zien in het circus. De groep ging verder maar ze werden ingehaald door de razend snelle Bente, vanaf nu noemen we ze het snelste meisje van de Hei en omstreken. Natuurlijk ging ook zij mee naar het circus.

Na een lange dag besloten de meisjes even uit te rusten bij een cafeetje. Een hapje een drankje, even op krachten komen. Een groep lachende mensen kwam voorbij. "Waarom lachen jullie zo?" vroeg Bente, "Om de hoek staan echt de 4 grappigste clowns." antwoordde één van de lachende mensen. De meiden gingen snel een kijkje nemen en ja hoor daar stonden ze dan Jade, Noor, Nore, Bo en Marthe. Met zen 5 stonden ze moppen te tappen en gekke kuren uit te halen. Ideaal voor in een circus dus!

Terug in het cafeetje begon een stelletje muzikanten muziek te spelen en te zingen. Dit waren Fieke, Eefje en Ilana. Muzikaal talent mocht, als kers op de taart, ook nog bij in het circus. Na een productieve dag goed zoeken was het circus eindelijk compleet. Nu konde ze 7 volle dagen gaan oefenen in de circustent te Landen om er een spetterende show van te maken. Maar weet jij nu nog een naam voor het circus?



Mexi-booooois

Niet zo heel lang geleden trok een fleurige karavaan door het verre Limburg. De karavaan bestond uit talloze kleine wagentjes die deel uitmaakten van het befaamde circus: Panini-capreze/BBQ chicken. Het circus was onderweg naar een van hun grootste shows in Landen, op deze plaats kwamen er immers veel landen samen om te genieten van de spectaculaire acts gebracht door de beroemdste artiesten. Circus Panini-capreze/BBQ chicken was niet het eerste het beste circus, nee hoor het was een erg speciaal circus want buiten de gewone voorstellingen als dierentemmer, goochelaar, messenwerper en jongleur hadden ze nog een aantal buitengewone onderdelen. Zo liep er in het circus een kip mee die een ei kon leggen met drie dooiers in terwijl ze aan het barbecueën was en een meisje dat maar liefst 4 panini's (dat is zo een speciaal soort croque monsieur) tegelijk in haar mond kon steken. Een van deze bijzondere acts werd gebracht door Lowiejeanmichelfransjanppieterbartlodewijkhendrikbrunoshanaiakenjiblakkiebambifrederik, maar zijn vrienden mochten gewoon Lowie zeggen. Lowie was de clown van het circus en hij was zo bijzonder door het feit dat hij de mensen kon laten lachen zonder ook maar één woord te zeggen. Maar de zaken gingen de laatste maanden slechter en slechter voor hem, de mensen moesten minder lachen en er waren steeds minder toeschouwers bij zijn acts. Op een dag wanneer de karavaan (nog steeds onderweg naar Landen) even stilstond om uit te rusten riep de circusdirecteur; Franco uno poco loco, Lowie bij zich. "Si Si lowieo, wij moeten is praten amigo" zei hij half in 't italiaans, "De laatste tijde brengen jij niet zoveel opo voor die circus comprende? Mi hebben ene betekene scrik dat jij onze circus ene slechte name geven comprende?" Vroeg Franco. Lowie antwoordde: "Akkoord Franco, daar heb je gelijk in, maar ik beloof dat ik er alles aan zal doen om de mensen terug aan het lachen te maken." "PFRHAHAHAHA... laat me ni lache ni Lowieo je hebben de laatsteh drie voojrstellingen maar 2 publiek gehad. Ikke vrees er toch voor dat we jou zullen moetene laten gaanio comprende?". "Maar Franco alsjeblijft, dat kan je niet menen, ik ben in dit circus geboren. Mijn hele leven heb ik doorgemaakt met deze mensen... echte familie heb ik nooit gehad maar jullie komen het meeste in de buurt." Lowie was als baby gevonden door het circus, zijn ouders hadden hem in het bos achtergelaten maar het circus had geen seconde gearzeld om hem mee op pad te nemen." Lowieo laten mijne duidelijk zijne okez? Ik zeggen het nog ene laatste keer: je moeten vertrekken!!" Lowie was er het hart van in maar hij wilde ruzie absoluut vermijden. Hij keerde terug naar zijn caravan en begon daar neerslachtig zijn spullen in te laden. Een voor een kwamen al zijn vrienden van het circus langs om hem vaarwel te zeggen en hem een afscheidscadeau te geven. Van de goochelaar kreeg hij de hoed, van de messenwerper een mes, van de jongleur 3 kegels en ga zo nog maar even door. Wanneer iedereen was langsgeweest ging hij met zijn caravan en zijn paard; Ingaloppe richting het westen, weg van het circus. Eenzame dagen en nachten gingen voorbij zonder dat hij ook maar iemand tegenkwam. Zijn eten en drinken begon op te raken en Ingaloppe begon moe en hongerig te worden. 7 Dagen na zijn vertrek van het circus passeerde hij een boerderij, hij besloot om zijn paardje en zijn kar hier achter te laten in ruil voor wat proviand en geld. De dagen die hierop volgde waren nog eenzamer, nu had hij immers ook geen dierlijk gezelschap meer. Lange tijd wist hij niet waarheen te gaan en struinde hij doelloos rond. Tot hij plots op een idee kwam. Hij had ooit op een circusconventie collegaclowns leren kennen waar hij mee in contact was gebleven. Hij besloot dan maar het dichtstbijzijnde station op te zoeken en via een collega zich bij een ander circus aan sluiten. Na nog eens twee lange dagen stappen kwam uiteindelijk het dorpje in zicht waar hij de trein zou pakken. Eenmaal op het station zag hij een vrolijke bende jonge knapen staan, in beige shorts en bordeaux en rode t-shirts. Eenmaal deze rekels hem in het oog kregen schoten ze spontaan in een aanstekelijke lachbui. Het duurde niet lang of het hele perron, station, dorp, ... lachten met hem mee." W-w-w-at is er aan de hand, waarom moeten jullie zo lachen?" vroeg Lowie aarzelend. "Om jou natuurlijk gekkerd" Antwoordde Milan schaterend. "Wow vinden jullie mij dan zo grappig? Wie zijn

jullie en waar gaan jullie heen? ”. ”Wij zijn van de Chiro van de hij” gniffelde Warre” “Kom je niet met ons mee” vroeg Brent. Dat wilde Lowie maar al te graag, hij nam mee de trein richting hun kampplaats en leerde hen allerlei circusacts met de geschenken die hij van zijn vorige collega’s had gekregen. Niet veel later ergens midden juni 2019 zouden ze met dit nieuw gevormde circus hun eerste voorstelling brengen.

EINDE

CIRCUS KWIKSUS

Dames en heren... Hooggeëerd publiek!

Het enige echte 'Circus Kwikus' komt er aan! Van 18 t.e.m. 24 juli zullen de beste circusartiesten ter wereld aan het werk zijn in Landen. Met trots stellen wij graag ons talent aan jullie voor:

Finn, Bo en Elina

Deze meisjes zijn de acrobaten van het circus. Geen kunstje is voor hen te moeilijk: van radslagen en handstand tot koorddans op angstaanjagende hoogtes. Ze kunnen het allemaal! Dit zorgt dan ook meer dan eens voor angstige momentjes bij de leiding, wanneer deze turners hun kunstjes oefenen 😊



Arianne, Finne en Frauke

Zij zijn naast echte chirogrieten ook de dansers van de groep. Het publiek entertainen met een choreografie van het hoogste niveau is geen probleem voor hen. Dit doen ze dan ook met plezier. Geïnspireerd door het populaire TikTok gebruiken zij steeds leuke en originele danspasjes!

Axelle, Jana, Lore T en Calliopé

Deze vier patétjes durven al wel eens de clown uithangen, waardoor zij perfect thuishoren in het circus. Zij amuseren de rest van de groep graag door grappige uitspraken te doen of leuke mopjes uit te halen.



Lan en Manon

Zij zijn groot EN sterk. Met hun lengte kunnen zij in het circus helpen op plekjes waar niemand anders bij kan. Deze kwaliteiten zijn ook een voordeel tijdens chirospelletjes, aangezien deze 2 meisjes niet zomaar te verslagen zijn! Twee grote aanwinsten dus voor zowel de chiro als het circus!

Lorette en Nette

Deze 2 meisjes zijn allebei heel lief, waardoor zij in het circus perfect zijn om de dieren te verzorgen. Ook op de chiro vinden zij het wel leuk om af en toe eens een hondje na te spelen. Bovendien kunnen ze met hun verbeelding het publiek even al hun zorgen laten vergeten.



Kaat, Marthe en Linne

Zij kunnen als geen ander met een bal overweg. Naast balspelletjes op zondag houden zij zich ook in de week bezig met volleybal. Uitdagingen zoals jongleren, op een bal staan ... gaan zij zeker niet uit de weg. Deze toffe meisjes met balgevoel horen zeker thuis in het circus!

Jannelien en Lore L

Deze lieve meisjes hoor je niet zo vaak, maar luisteren ... dat kunnen zij als de beste! Tijdens spelletjes spelen zij heel enthousiast mee. Met deze eigenschappen zijn zij de perfecte publieksopwarmers. Stilte gecombineerd met af en toe een luid applaus wordt zeker geapprecieerd in het circus.



Jinte, Lotte en Lyana

Deze circusartiesten zijn jammer genoeg niet altijd aanwezig, maar wanneer zij er wel zijn, maken zij de groep compleet. Zij pikken snel weer terug de chirogewoontes en spelletjes op, waardoor zij in het circus overal kunnen inspringen waar nodig is.

Wij kunnen niet wachten tot zij het beste van zich gaan geven!

Liefs,



Circusdier 'Panda'



Circusdirecteur 'Inés'



Circusdirecteur 'Yoni'



Met trots presenteren wij, de Rakkers leiding, de komst van Circus Rakki naar Landen.

De circusdirecteur heeft samen met zijn staf een geweldige show in elkaar gestoken.



Als eerst hebben we Janneke maar zijn artiestennaam is Annick. Hij weet telkens weer het publiek helemaal mee te krijgen met zijn prachtige zang. Sommige zeggen dat hij een nachtegaal heeft opgegeten om deze zangstem te bekomen.

Vervolgens hebben we de klusjes man van dienst genaamd Rectum Fix-it. Het gebeurt zeer vaak dat er wel iets kapot gaat tijdens of voor de show. Wanneer dit gebeurt kunnen we rekenen op Rectum, hij weet als geen ander dat de show must go on en weet ons telkens weer te verbazen met zijn handigheid.



Ook hebben we bij Circus Rakki een geweldige leeuw genaamd; Cléo de leeuw. Met zijn blonde manen en zijn fantastische truckjes weet hij telkens weer het publiek voor zich te winnen.

En als laatste onze circusdirecteur, samen met voorgaande staf zorgt hij er telkens voor dat de voorstelling in goed verloopt. Hij hoopt dan ook dat hij hulp krijgt van de kleinere artiesten om er weer een fantastische 7-daagse show van te maken.



Onze “kleinere artiesten”:



Hier ze je de beste gymnaste van de Hei aan het werk genaamd Nielsos, StanMSwag, Fré(e)willy en WoEtte.

Lenige Vkke kan zen
lichaam in alle
denkbare bochten
wringen.



Hier het komische duo onze
grootste clowns Bisje en
Thorvald.





De magische Jordius en zijn assistent en grootste fan Kobeld.



Tenslotte ons stunt team Æliasss, StanD, Vicske en Jařne deze heren durven alles.